

WANDELRETRAITE, aan de voet van de Belgische Ardennen
Thema: Delen in Gods vreugde

Van 30 juni tot 7 juli 2017 kwamen we bijeen in het bezinningscentrum van de jezuïeten "La Pairelle" in Wepion nabij Namen. GCL-Nederland organiseerde dit. We waren met 15 stappers (1). Elke dag werd er ongeveer 15 km gewandeld.

Reeds vooraf wisten we dat er een strak dagschema zou gehanteerd worden dat startte met het ontbijt om 7u30.

De nadruk lag op de STILTE! Die was er tijdens het wandelen tot ±15u, of tot omstreeks 17u als je dit verkoos. Er kon wel gepraat worden tijdens de maaltijden.

Het ochtendgebed was om 8u15. We kregen een meditatie rondom het dagthema, en een blaadje met enkele gebedspunten voor de ochtend. Omstreeks 10u30 een halte van 30', dan een korte meditatie (over een zintuig).

Ongeveer 13u: lunch. Om 14u volgde een korte inleiding, ontvingen we een blaadje met enkele gebedspunten, en werd de tocht in stilte verdergezet. Tegen 17u bereikten we terug het startpunt, en dan per auto terug.

Hoogtijd voor een douche! Vervolgens de H. Mis, met deugddoende zang! Aansluitend het avondmaal en de afwas.

Om 20u15 was er een deelronde in 3 vaste kleine groepjes. Iets delen van jezelf, en luisteren naar enkele tochtgenoten. Dit gaf zuurstof voor ons eigen parcours. De gezamenlijke afsluiting eindigde omstreeks 21u45.

De stilte, de prachtige natuur, de fysieke inspanningen, de begeleiding (in het Nederlands en het Frans) en de teksten en liederen (gebundeld in een mooi stevig boekje!), Gods Geest ...
... dit alles deed zijn werk!

We zagen, hoorden en voelden elkaar groeien en openbloeien.

De gezamenlijke slotronde op dag 7 toonde enkele vruchten. Even proeven ...

- Loslaten van zorgen, en daardoor winnen aan vertrouwen.
- Openheid gevonden voor de inbreng van God.
- Minder is meer. Hij is er, vertrouw maar, wees niet bang. God leeft!
- Vriendschapsbanden beleefd. Mensen ontmoeten, dank je wel!
- De smaak van "Levend Water" proeven.
- Iemand wiens partner 4 maanden voordien was gestorven getuigde. Door het gebed ontdekte ik een ruimte in mezelf, waarin ik kan binnentreden. Ik voel terug vertrouwen om naar buiten te komen. God weet wat Hij in mij heeft gelegd.
- Oproep tot vertrouwen hebben in diegenen die mij omringen.
- Leren omgaan met de boosheid (of een ander gevoel) die ik in mij voel. Van waar komt ze? Wat wil ik er mee doen?
- God ontdekken als mijn 6^{de} zintuig. Hij geeft mij oriëntatie.
- Uitnodiging voelen, om samen met God aan iets te bouwen.

- Leren plaatsen van de blik van Liefde (vertrouwen, dankbaarheid) op de mensen en gebeurtenissen.
- Sta op en schitter, ik ga je helpen, wees niet bang. Misschien door beter te kijken. Of door eerst een plooi glad te strijken. In innerlijke vrijheid.
- Er is de belofte: de volheid van de VREUGDE komt, als je je engageert!
- De verzoeningstijd deed deugd. Je gereinigt weten. Attenter leven. Gewetensvorming!
- Het laatste oordeel: Jezus zal me vragen "Heb je wat vis?" ... Iets wat je vreugde schonk? Iets waarvoor je je hebt ingezet?
- De uitdaging van mijn leven: dat ik Gods schittering mag doorgeven!

Geert Dutry

Lid van de stuurgroep GCL Vlaanderen

- (1) België/2 – Nederland/9 – Frankrijk/3 – Libanon/1.
Er waren 4 begeleiders, waarvan 2 Jezuïeten.
8 dames en 7 heren, tussen 38 en 65 jaar.