

maand: juni
jaar: 2012
nr: 16



GCL - BERICHTEN

Voor(zitters)woordje

Beste vrienden in de Heer,

Graag wil ik even terugkomen op onze GCL-dag van maart. Ik ben dankbaar voor jullie talrijke opkomst en voor de positieve reacties die we in de loop van de dag en ook nog nadien hebben mogen ontvangen. Een speciaal woord van dank aan Jacques Haers s.j. voor zijn boeiende inleiding is hier zeker op zijn plaats. In deze editie van de GCL-berichten vinden jullie hiernaast een samenvatting. Ik ben ook blij met de positieve dynamiek die ik heb ervaren van GCL Nederland en Wallonië die beiden vertegenwoordigd waren op deze dag.

Daarnaast zie ik ook buiten GCL tal van mooie gemeenschappen openbloeien. Ik ben onlangs te gast geweest bij de Sint-Michiëlsgemeenschap in Torhout en bij de fraterniteit van Tibériade in de buurt van Saint-Hubert. Twee keer heb ik een levende gemeenschap gezien, een rijke liturgie en tekenen dat het zaad in de goede aarde vrucht schiet. Vruchten van gedragenheid, tekenen van dankbaarheid, troost en nabijheid, kortom, verrijzenis in ons eigen leven hier en nu. Een kerk om van te houden. Dit is ook wat in de komende vakantie centraal staat op initiatieven zoals de Loyolatocht, gezinsvakanties in Ermeton, de familiedagen in Drongen enz.

Het is in de geest van samen een christelijke gemeenschap vormen dat ik ook Johan Verschuieren s.j. alle moed en vertrouwen toewens als nieuwe provinciaal.

GCL Vlaanderen wil zich verder in deze dynamiek inschrijven.

Ivo Raskin, voorzitter GCL Vlaanderen.

Crisis

Inleiding van Jacques Haers s.j. op de GCL-dag van 25 maart 2012

Ivo Raskin, voorzitter van GCL Vlaanderen, schreef een samenvatting van de inleiding die Jacques Haers s.j. ons gaf op de GCL-dag van 25 maart 2012.

Op het eerste gezicht geen leuke gedachte om veel bij crisissen stil te staan, maar de laatste jaren zijn we er niet van gespaard gebleven. Grote crisissen in Europa en in de wereld, financiële en economische crisissen, natuurrampen, conflicten met extremisten, crisis in de kerk enz. Daarnaast zijn er de crisissen in onze naaste omgeving en in ons eigen leven.

Crisissen maken ons bang. Sommige mensen slaan ervoor op de vlucht. Anderen zien ze als een uitdaging en pakken ze aan. Het zijn momenten waarin iets kan veranderen. In een crisis kan immers een kans liggen.

Een crisis is het moment waarop de weg niet meer duidelijk is, oplossingen moeten gezocht worden. Vanuit een analyse moet een oordeel gevormd worden om vervolgens een keuze te kunnen maken. Een crisis laat ons misschien iets scherper (in)zien en kan ons zelfs iets zeggen over hoe God met ons bezig is of wil zijn. Het zijn tekenen van de tijd die we moeten lezen en begrijpen om er vervolgens keuzes uit te maken. "Crisis" is Grieks voor "oordeel, uitspraak, beslissing".

Een eerste stap hierin is het zien. Een begrijpbare reactie op een crisis is om ze niet te willen zien. Of om ze af te schuiven op iemand anders. Of nog, er een snelle, vaak externe oplossing voor te willen zoeken. Bijv.: De wetenschap moet maar het antwoord bieden.

In de huidige soorten van crisissen is er vaak geen eenvoudig en eenduidig antwoord. Meer nog, meerdere groepen mensen denken op een verschillende snelheid en het inzicht is voortschrijdend.

Het zien slaat ook op het zich in de plaats stellen van de ander. Wie wordt door deze crisis geraakt? Wie wordt er beter van en vooral, wie slechter, armer of gekwetst?

Ik kijk in de eerste plaats vanuit mijn eigen perspectief. Daarnaast zijn er verwanten, groepen van mensen waartoe ik behoor. Deze groepen noemt men overtuigingsgemeenschappen. Soms zijn ze zeer gesloten, in extreme gevallen zelfs fundamentalistisch.

En tot slot is er de bredere wereld waarin deze groepen elkaar ontmoeten.

Het herkennen van deze drie niveaus (ik-groepen-wereld) laat me toe om te kunnen zien op verschillende niveaus. Deze denkkaders helpen mij denken en onderscheiden.

In mijn GCL-groep kan een uitwisseling, en de reacties hierop in de tweede ronde, me helpen om het zien stilaan te verdiepen en te vervolledigen, en in een volgende stap de confrontatie met de wereld aan te gaan. Of misschien kunnen we ons de vraag stellen: Waar moet GCL als beweging positie innemen in de maatschappij?

Een tweede stap is het oordelen. Na overweging of onderscheiding volgt een keuze. Door de complexiteit van de crisis is er vaak geen eenduidig antwoord. Wat interessant is, is na te gaan wat onze eerste reflex is. Dit kan soms teruggaan naar iets uit onze kindertijd, bijv. angst om verloren te lopen, hetgeen zich uit in overbescherming van onze kinderen.

Elke gemaakte keuze had anders kunnen zijn. Vooral het proces om tot de keuze te komen is belangrijk. Dit vraagt tijd en groei, en ontmoeting met mensen.

Het christendom en meer bepaald het optreden van Jezus leren ons veel over hoe te reageren op crisissen. Jezus keek de crisissen in de ogen, verjoeg demonen en sprak mensen aan vanuit een diepe vorm van liefde en gerechtigheid, de zwakken en uitgestotenen eerst. Vaak leidt dit tot keuzes die misschien niet de meest evidente zijn. Het kan een goede oefening zijn om je af te vragen waar ik bewogen word door God, of tegen God in? Waar is mijn relatie met God geschaad en waar vind ik vrede?

Die keuzes zijn niet gebaseerd op een logica die we gewoon zijn (en die vaak de crisis heeft veroorzaakt), maar zijn gestoeld op de ontmoeting met de ander. Het criterium is niet hoe ik er volgens de maatschappij beter van word, maar wel, hoe word ik daardoor een beter mens die meer op Jezus lijkt. In ignatiane termen: wat biedt me echte troost i.p.v. een oppervlakkige voldoening.

Om tot een keuze te komen, kan een bijbeltekst een kader scheppen. In onze uitwisseling achteraf was het treffend te vernemen hoe iedereen voor de crisis waarover hij of zij sprak, een tekst aanhaalde die voor een gelijkaardige situatie in Jezus' leven een bepaalde richting aangaf die ook voor ons nu troost kan bieden.

Vervolgens is er het handelen. Door een eerste stuk van de oplossing aan te reiken, worden de gevolgen hiervan zichtbaar en hiermee ook het inzicht in de crisis. Naar aanleiding van het handelen ontmoeten we mensen en worden we geconfronteerd met nieuwe feiten. Dit kan ons oordeel misschien aanpassen.

Een laatste stap betreft het vieren. Vieren is iets als toneel spelen en dromen, iets doen wat eigenlijk niet kan, of beter nog, spelen hoe we het eigenlijk zouden willen. Eucharistie vieren is zich in een ideale wereld verplaatsen, om daarna weer af te dalen naar de realiteit en misschien vast te stellen, "wat voor een onnozelaar was ik toch", en dat het ook anders kan.

*Ivo Raskin,
Voorzitter GCL Vlaanderen
Lid van de GCL-groep Kairos*

Vragen van Jacques:

- Spreek over een crisis die jouw leven vandaag bepaalt. Is deze voor jou een teken van de tijd?
- Welk bijbelse teksten geven jou kracht te midden van een crisis?
- Welke zijn in je eigen leven de reacties op crisissen die "niet" helpen?
- Met wie kan je over crisisbeleving praten?
- Hoe beleef je loyaliteit ten aanzien van de Kerk te midden van kerkelijke crisissen?

In het kader van onze IgnAN-reeks, laten we jullie in deze GCL-berichten kennis maken met de Organisatie/Coördinatie van de Geestelijke Oefeningen. Het Ignatiaans Apostolisch Netwerk is in Vlaanderen in 2008 opgericht als samenwerkingsverband tussen instellingen en werken die historisch gegroeid zijn uit het apostolaat van de jezuïeten. Ook GCL-Vlaanderen is lid van IgnAN.

‘GA GOED VOORBEREID OP WEG’

De Geestelijke Oefeningen als GPS

Het staat te lezen op grote borden langs de Nederlandse autowegen: ‘Ga goed voorbereid op weg.’ Daar blijkt het nogal eens aan te ontbreken. Reizigers vertrouwen op hun GPS en stippelen hun route niet meer uit. Maar als er onderweg geen signaal meer is voor hun GPS, stranden ze hulpeloos, zonder kaart en zonder oriëntatie. De ‘Dienst Weg en Verkeer’ heeft daarom hun advies van een goede reisvoorbereiding in grote letters langs de autowegen neergezet.

Wat betreft ons innerlijk leven zou hetzelfde advies van toepassing kunnen zijn. Hoe zit het met de voorbereiding van onze innerlijke weg? Is het niet zo dat we ons vaak laten leiden door onze automatische piloot, door de verkeersstromen van onze agenda, zonder ons af te vragen wat onze innerlijke verlangens en oriëntatiepunten zijn? Gelukkig zijn er tal van mogelijkheden die ons helpen om onze innerlijke weg goed te blijven gaan door ons te oriënteren op het evangelie en het nodige geestelijke proviand voor onderweg te bieden. In het Nederlandstalig gebied wordt zo ook een ruim aanbod van bezinning en retraites geïnspireerd door de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola aangeboden voor ‘innerlijke reisvoorbereiding’. De provinciaals van de Vlaamse en Nederlandse jezuïeten hebben een aantal jaren geleden een coördinatiegroep gevraagd om initiatieven die rond de Geestelijke Oefeningen genomen worden te stimuleren en op elkaar af te stemmen. Een soort Dienst voor de Innerlijke Weg en het Spirituele Verkeer, zou je kunnen zeggen, die net als GCL aangesloten is bij het IgnAN.

Voor ik een overzicht van het aanbod van vormen van Geestelijke Oefeningen geef, eerst nog een opmerking over de bedoeling van deze oefeningen. In zijn levensbeschrijving noemt Ignatius zichzelf ‘de pelgrim’. Hij ziet zichzelf als iemand die zijn hele leven lang op weg is geweest, geografisch en innerlijk. Zijn Geestelijke Oefeningen bieden als het ware een geestelijke GPS die ons innerlijk vermogen tot oriëntatie vormt. Hij beschrijft ze als oefeningen om ‘zijn leven te ordenen zonder zich te laten leiden door een ongeordende gehechtheid’. In reistermen zou je het zo kunnen uitdrukken: Oefeningen die helpen om onnodige ballast af te leggen en je vrijer te kunnen bewegen naar het doel van onze levensreis: thuis-zijn bij de Heer, thuis-zijn bij jezelf, thuis-zijn bij anderen.

Welke initiatieven rond Geestelijke Oefeningen zijn er in Vlaanderen die ook interessant kunnen zijn voor GCL'ers?

Persoonlijk begeleide retraites in de zomer: In juli/augustus wordt in Drongen en in Wahlwiller (Nederlands Limburg) de gelegenheid geboden Geestelijke Oefeningen te doen. Ik citeer de tekst van de folder: ‘Deze ignatiaanse retraite gebeurt in groepsverband, maar er zijn geen gezamenlijke inleidingen. Iedere deelnemer heeft een eigen begeleid(st)er, die tijdens deze dagen steeds beschikbaar is om de retraitant op weg te helpen, te bemoedigen en eventueel te oriënteren. Het belangrijkste tijdens deze dagen is het persoonlijk stil gebed, waarin ieder afzonderlijk zoekt naar de weg die God met

hem of haar wil gaan. Daarom is er altijd volledige stilte in huis, ook tijdens de maaltijden. Viermaal per dag komt de groep samen: voor een eenvoudige morgendienst, een eucharistieviering, een uur stil gebed en een korte dagsluiting. Men kan kiezen voor een retraite van acht dagen, maar het is ook mogelijk om voor een kortere periode, bv. drie, vier of vijf dagen, te komen. In Drongen kan men ook de volledige Geestelijke Oefeningen van dertig dagen doen.’

Persoonlijk begeleide retraites in het jaar: Het is ook mogelijk buiten de zomermaanden een persoonlijk begeleide retraite te doen. Dit gebeurt na afspraak met een van de begeleiders verbonden met de Oude Abdij. Sommigen zullen zich misschien afvragen waarom het nodig is om voor bezinning naar een retraitehuis te gaan en of al die stilte wel nut heeft. Ignatius schrijft hier zelf over: ‘Wie zich in eenzaamheid afzondert, heeft zijn geest niet verdeeld over vele zaken maar richt zijn gehele aandacht op dit ene: zijn Schepper dienen en zijn eigen ziel vooruithelpen.’

Niet iedereen kan een periode vrij te maken om in een retraitehuis de Geestelijke Oefeningen te doen. Voor die groep is een volgend aanbod dat teruggaat op een vorm van Geestelijke Oefeningen die Ignatius en de eerste generatie jezuïeten al aanboden:

De Geestelijke Oefeningen in het dagelijks leven: In deze vorm doet de retraitant de Geestelijke Oefeningen in zijn eigen woon- en werk-omgeving gedurende ongeveer 9 maanden. Wat is het verloop? Ik citeer de tekst van de website: ‘De eerste fase loopt over ongeveer een maand. Het is de tijd waarin de ‘fundamenten’ gelegd worden: het vinden en inoefenen van een persoonlijke gebedsmethode in het ritme van het dagelijks leven, leren mediteren met de bijbel, aandacht krijgen voor en omgaan met wat je beweegt. Er is een wekelijks gesprek met de begeleid(st)er. Na deze fase kan je al dan niet verder gaan. De tweede fase, de eigenlijke ‘Oefeningen’ duurt, afhankelijk van de persoon, ongeveer een half jaar. Wie eraan begint, neemt zich voor tot het einde door te gaan. De frequentie van samenkomst met de begeleid(st)er wordt individueel besproken maar zal doorgaans niet veel afwijken van het wekelijks ritme. De begeleiding heeft plaats in Drongen, Hasselt, Mechelen of Leuven, of op een andere plaats, in afspraak met de begeleider.’ Het is ook denkbaar om als GCL-groep samen de Geestelijke Oefeningen in het dagelijks leven te doen met regelmatige uitwisseling in groep.

Bezinningsmogelijkheden gebaseerd op de Geestelijke Oefeningen, zoals de Loyolatocht, ‘Met God in de bossen’ en ‘Op de fiets met God’, waarbij bidden met de Schrift, natuur, lichamelijke beweging uitnodigen tot een innerlijke en uiterlijke pelgrimstocht. In het najaar wordt in Drongen een vierdaagse georganiseerd waarin bidden met de Schrift, stilte, gesprek met een begeleider en film worden gecombineerd.

Als je meer informatie wenst over deze retraitemogelijkheden, neem dan contact op met

**Bart van Emmerik s.j. : bart.vanemmerik@oudeabdij.be
Pieter-Paul Lembrechts s.j.: pp.lembrechts@oudeabdij.be
Of raadpleeg www.oudeabdij.be of www.jezuïeten.org**

Op de koffie met Lut Bonte

Geloof is voor mij belangrijk. Ik heb het meegekregen met de paplepel, ging naar een katholieke school, had een sterk gelovige moeder die iedere dag naar de mis ging. Ik ben dus opgegroeid in een gelovig milieu waarin ik mij goed voelde.

Maar veel belangrijker was de tijd van ontredde, van ongelof en grote twijfel. Het was springen ofwel aan de afgrond blijven staan vol angst, en niet durven springen. Toen heb ik gesprongen in de bodemloze diepte van Gods liefde. Ik sprong niet uit mezelf. Achteraf beschouwd was het pure genade. Die geloofssprong was zo ingrijpend dat het de rest van mijn leven bepaalde.

Geloof is mijn leven. Hij is mijn leven. En dat behelst alle vlakken van mijn leven. God doordeesemt alle domeinen, zelfs tot in de seksualiteit.

Geloven is voor mij zeker niet veel engagementen opnemen. Mijn grootste engagement is God aanhangen, mij aan Hem toewijden, iedere dag opnieuw. Dagelijks m'n leven uit handen geven, mij door de Heer laten leiden (en soms is dat lijden). Iedere dag voldoende tijd maken voor Hem. Soms zijn de dagen zó vol met zorg voor kinderen en kleinkinderen, of mensen die op mij beroep doen; dan draag ik deze "zorg" op aan God als gebed.

Mijn eerste en voornaamste engagement is mijn gegeven zijn aan God. Dat maakt mij meer vrij van mezelf om er meer te zijn voor anderen op de wijze zoals Hij het wil. Mijn gegeven zijn aan God geeft mij ook een diepe innerlijke vreugde, maakt mij méér mens (echte menswording, Hem achterna) en dat kleurt mijn manier van in het leven te staan en mijn omgaan met mensen.

Waar wordt het Evangelie werkelijkheid in mijn leven?

Misschien té straf gezegd: maar evangelie wordt geen werkelijkheid in mijn leven. De Schrift opent wel mijn ogen voor mijn manier van leven, mijn doen en laten. Het Evangelie openbaart mij wie ik ben: iemand die hongert naar echt leven, het volle leven, die hongert naar vrede met mezelf, met mijn medemens en vrede met God.

Het Evangelie openbaart mij waarin ik groeien kan: nederigheid, deemoed, zachtmoedigheid, barmhartigheid en zuiverheid van hart, enz.

Zo zie ik ook God aan het werk in mensen die ten dienste staan van andere mensen. Maar evenzeer ervaar ik Zijn aanwezigheid op een overvolle markt, de vrijdagmarkt in Gent. Maar ook in prachtige zangstemmen, muziek die beklijvend is. Kunstwerken zoals die van Tony Zenz.

Ik heb God heel sterk aan het werk gezien op een palliatieve eenheid, de manier waarop verplegenden werken en aanwezig zijn bij stervende mensen. Maar ook in mensen die anders begaafd zijn, mentaal anders zijn. Maar ik merk ook de aanwezigheid en werking van God binnen de verschillende godsdiensten of levensbeschouwingen.

Ik probeer het Evangelie te begrijpen door er de nodige tijd voor te nemen, rustige tijd, reflectietijd, maar ook geestelijke lectuur.

Evangelie begrijpen is voor mij op de eerste plaats erdoor geraakt worden, je laten raken. Dit gebeurt in gebed, liturgie, door voordrachten. En soms gaat er een lichtje branden, maar dat heb je zelf niet in de hand. Het kan ook gebeuren in gebed of als je naar bepaalde mensen luistert of iets leest maar evenzo op de fiets, in de trein, op een klassiek concert of als ik sta te strijken.

"Geloof moet zich uiten in daden"... Daden zijn voor mij zeker niet op de eerste plaats mij engageren. Daden zijn voor mij: tijd en ruimte maken voor stilte, lectio divina, gebed. Maar evenzeer groeien in gehoorzaamheid, gehoor geven aan God, groeien in nederigheid, zachtmoedigheid, barmhartigheid en zuiverheid van hart. Dát zijn voor mij de daden. Van daaruit kan engagement ontstaan en dan wordt het actie vanuit contemplatie. Actie die door God geleid wordt. In plaats van actie die we zelf stevig in handen houden, actie vanuit onszelf.

Lut Bonte
GCL-groep Sira



GCL-Vlaanderen

www.gclvlaanderen.be

GCL-berichten is de nieuwsbrief van de Gemeenschap van Christelijk Leven in Vlaanderen

Voorzitter: Ivo Raskin – Warotstraat 19A - 3020 Herent – 016/68 01 51 – info@gclvlaanderen.be

Nationaal kerkelijk assistent: Pieter-Paul Lembrechts s.j. – Drongenplein 26 – 9031 Drongen – 09/216.64.27 – pp.lembrechts@oudeabdij.be

Redactie GCL-berichten: Renate Cauwels, Pieter-Paul Lembrechts s.j., Ann Sieuw, Cecilia Vanneste (gcl-berichten@telenet.be)

Vormgeving: Pascal Veeckman

GCL-berichten is gratis voor GCL-leden, niet-GCL-leden betalen €6 (Nederland €7,50).

GCL-rekeningnummer: 446-6611671-97 (Nederland: IBAN-nummer: BE54 4466 6116 7197 - BIC: KREDBEBB)

GCL-berichten

maand: juni

jaar: 2012

nr: 16



Het filmproject van GCL Vlaanderen

Op de GCL-dag van 25 maart stelden we jullie voor om samen met een naburige GCL-groep eens een film te bekijken en te bespreken. Indien mogelijk kan dit in de maand van de spiritualiteit georganiseerd worden en opengesteld worden voor buitenstaanders. Zo kunnen we met GCL naar buiten treden.

Mensen van de stuurgroep, meer bepaald Anne Rotsaert en Geert Dutry, hebben films verzameld, gekozen, een bespreking uitgewerkt, met andere woorden gesneden brood voor jullie klaargemaakt. Dit gebeurde onder de deskundige begeleiding van Leo Deweerdt s.j., begeleider van de GCL-groep 'Ontmoeting'.

Van jullie peter/meter krijgen jullie weldra meer details hierover te horen of te lezen.

GCL Wereldnieuws en Europees nieuws

Volgend jaar, in 2013, viert GCL haar **450ste verjaardag**. En dat zal gevierd worden op verschillende niveaus: internationaal, nationaal en lokaal zullen wereldwijd festiviteiten georganiseerd worden.

Eén idee dat ik jullie zeker al wil verklappen is (waarschijnlijk) een pelgrimstocht in de voetsporen van Jean Leunis s.j. op zijn tocht van Brussel naar Rome. De tocht zou uitmonden in een herdenkingsviering met de jezuïeten te Rome. Jean Leunis s.j. is een Luikenaar die in 1560 een groep studenten in Rome bijeenbracht om ze voor te bereiden op een apostolisch leven. Hieruit ontstond de eerste mariacongregatie. Vanaf 1565 werden meerdere dergelijke congregaties her en der opgericht. Meer nieuws hierover volgt vast en zeker in 2013.

Ook in 2013 gaat opnieuw het vijfjaarlijks **wereldcongres** door. Hiervoor gaan we richting **Beirut** (Libanon), geen evidente maar wel een zeer bewuste keuze van de wereld-GCL. We willen immers de christenen in het Midden-Oosten een hart onder de riem steken. Dat wereldcongres moet door alle deelnemende leden voorbereid worden. Ook GCL Vlaanderen zal haar steentje bijdragen. Ook hierover zullen we jullie verder informeren.

Het thema luidt: "From our Roots to the Frontiers".

Een buitenlandse vakantie in GCL-sfeer. Net rolde volgende email nog binnen... voor late vakantiebeslissers vast een uitdaging!

Hello dear friends,

We like to invite members of CLC Europe community to :

Summer camp in Lithuania, Tiltagaliai

9-12 August, 2012

"Spirit of World and the spirit of God. Community to community"

Preliminary program of the camp:

- common prayer and daily Eucharist all together,
- lectures about Ignatian spirituality and how we live by these,
- workshops in small groups-sharing of the personal experience,
- traditional evening of talents,
- traditional basketball competition.

You are welcome!

We are able to accept 24 guests, so if someone from your communities will like participate, please sent an information to us till 10 July 2012.

Contact addresses for information or registration:

kristina.rankelyte@gmail.com

loretadieliutiene@gmail.com

Lidgeld werkjaar 2012-2013

Het huidig werkjaar loopt ten einde en het is weer tijd om jullie een kleine bijdrage te vragen als GCL-lid (Betaling op IBAN: BE54 4466 6116 7197 – BIC: KREDBEBB)

- €25 per persoon voor gewone GCL leden
- €6 voor niet-GCL-leden die enkel de GCL-berichten willen ontvangen (België)
- €7,5 voor niet-GCL-leden die enkel de GCL-berichten willen ontvangen (Nederland)

Daarnaast herhalen we onze oproep om in de mate van het mogelijke iets extra's te storten als teken van solidariteit met de minder welvarende GCL-gemeenschappen. Vorig jaar noemden we dit 'het kopje koffie'. We mochten in totaal €450 ontvangen, waarvoor dank. Die blijken van vrijgevigheid tonen dat GCL jullie nauw aan het hart ligt.

Wat de besteding van het lidgeld betreft, graag een woordje uitleg:

- Voor de recente GCL-dag werd €290 bijgepast (vergoeding Oude Abdij en kinderonthaal die zeer positief werd bevonden)
- De trimestriële GCL-berichten kosten iets meer dan €100 per keer.
- Vorming nieuwe groepsbegeleiders: met het oog op de vorming van nieuwe groepen starten we met de vorming van nieuwe begeleiders, zowel leken als jezuïeten. De kosten (lokale, materiaal) die hiermee gepaard gaan, worden ook door het lidgeld gedragen.
- Om het direct contact van de Vlaamse GCL met de ruimere Wereld-GCL en Europese GCL mogelijk te maken, worden de reiskosten (dit jaar nog Wenen en in 2013 Beiroet) van de deelnemers (één tot max. drie personen) aan de internationale samenkomsten door de Vlaamse GCL gedragen. Verblijfskosten dragen de mensen zelf.
- Bijdrage van €1.482 voor de Wereld-GCL: solidariteit met de armere landen.
- Voor de Europese GCL dient de laatste jaren €200 per jaar betaald te worden.

Dank voor de giften voor het appartement in Rome

GCL Vlaanderen heeft in totaal €1.606 ontvangen voor het appartement voor het secretariaat van de Wereld-GCL te Rome (zie GCL-berichten van december). Die gift stelde de Vlaamse GCL in staat €1.700 te storten voor dit project. Op 30 april dit jaar is reeds €280.000 ingezameld van het totale benodigde bedrag van €330.000. Dank zij deze financiële steun zal het appartement dus gekocht kunnen worden, wat kostenbesparend zal werken.

Luc Buffel
penningmeester van GCL Vlaanderen
lid van groep 'Nescio'

JOHAN VERSCHUEREN S.J. NIEUWE PROVINCIAAL VAN DE NEDERLANDSE EN VLAAMSE JEZUÏETEN



Pater Adolfo Nicolás, de generale overste van de Sociëteit van Jezus, heeft een nieuwe provinciale overste van de Nederlandse en Vlaamse jezuïeten benoemd: Johan Verschuere s.j. Hij treedt op 15 augustus a.s. in functie. Hij wordt de opvolger van Jan Bentvelzen s.j., provinciale overste van de Nederlandse jezuïeten sinds 2006 en van Fons Swinnen s.j., provinciale overste van de Vlaamse jezuïeten sinds 2009. Beide provincies blijven bestaan als onafhankelijke provincies, maar staan voortaan onder het bestuur van éénzelfde provinciaal.

Johan Verschuere s.j. is momenteel nog directeur van het Xaveriuscollege in Borgerhout-Antwerpen. Johan Verschuere is op 5 juli 1960 geboren in Berchem-Antwerpen. Hij is licentiaat wetenschappen/plantkunde en is in 1985 ingetreden in het noviciaat van de jezuïeten in Oudergem-Brussel. Op 23 september 1995 werd hij tot priester gewijd.

Ook voor de GCL'ers is hij geen onbekende: hij is reeds lange tijd de begeleider van de GCL-groep Kairos, en begeleidde regelmatig GCL'ers voor een bezinningsweekend.

De Vlaamse GCL wenst hem van harte proficiat met zijn benoeming! De vele leken van GCL nemen hem mee in hun gebed!

Er is een vacature voor
directeur (m/v) van JRS-Belgium:
Info op www.jrsbelgium.org.

Heer,
leer me de ware grootmoedigheid,
leer me U te dienen zoals Gij het graag hebt:
te geven zonder te berekenen,
te vechten zonder vrees voor wonden,
te zwoegen zonder naar rust te verlangen,
te werken zonder naar loon te vragen,
altijd erop uit te zijn uw wil te doen.
Amen.

Franciscus Xaverius