

maand: juni
jaar: 2013
nr: 20



GCL-BERICHTEN

Voor(zitters)woordje

Pasen en Pinksteren. Ieder jaar vieren we dit, maar deze keer was het anders. Intenser. Voor mij en allicht ook voor sommige onder jullie.

Op Pinsteren heb ik het traject van de Geestelijke Oefeningen in het dagelijks leven beëindigd. Het heeft me gevoeliger gemaakt. Om tekenen van liefde te zien, maar ook om doorheen de tegenslagen het vertrouwen in de Heer niet los te laten. De Geest was ook werkzaam bij de priesterwijding van Walter Ceyskens s.j., begeleider van een jonge GCL-groep.

Die Geest was ook zichtbaar in iemand die in ons Loyola-stapgroeptje van 1997 zat en we onlangs terugzagen. Doorheen veel lijden is haar vertrouwen alleen maar gegroeid en steunt ze zoveel zwakke mensen. Of misschien was je één van de deelnemers van de GCL-groepen uit Vlaanderen die mee was op de pelgrimage in mei voor 450 jaar GCL waar we samen met de Waalse GCL een boeiende ontmoeting hadden. Of ben je één van de mensen die binnenkort in een onthaalgroep start of op ons GCL-kot komt wonen? Of lees je ook de tweets van de Paus, die ons telkens opnieuw oproepen volledig voor Hem te kiezen? Allemaal voorbeelden van hoe de Geest waait.

In de viering van 450 jaar GCL in Rome riep pater-generaal ons op in dienende liefde aanwezig te zijn in de wereld, en de grenzen op te zoeken. Die plaatsen waar de Kerk misschien niet meteen komt. Gewoon om te helpen. En als dan mensen vragen waar we onze energie vandaan halen, kunnen we tot een getuigenis komen. Grenzen opzoeken, dit is tevens het thema van het GCL-wereldcongres dit jaar.

Ivo Raskin, voorzitter GCL-Vlaanderen.

Vakantie

*Ze komt er aan, de jaarlijkse zomervakantie!
Binnenkort staat ze werkelijk voor onze deur.*

Verlangens en dromen en verwachtingen worden wakker! Bij jong en oud. Soms zo verschillend, zeker. En ook telkens weer anders. Maar de verlangens en de verwachtingen zijn er. Bij elke mens. Ook bij hen die er zogenaamd heel nuchter bij blijven of er zelfs tegen opzien ('al die rompslomp!' zeggen ze! Maar aan welk soort vakantie denken ze dan?).

We kijken uit naar vakantie. Elke mens! En we hebben ze ook nodig. Elke mens! Ook diegene die denkt dat hij/zij ze niet nodig heeft.

En we maken plannen. Als we het zelf niet doen, doen de anderen het wel. Wat wordt het dit jaar? Blijven we thuis? Gaan we naar zee? Hier bij ons aan de kust, een weekje? Of langer?

Maar dan kan het ook een heerlijke tijd zijn. Een adempauze. Een rustpauze. Tijd om eens 'anders' mens te zijn en 'samen' anders mens te zijn. Minder gejaagd. Minder gestresseerd. Gewoon menselijk.

Maar het kan toch soms lelijk tegenvallen. Iedereen heeft het wel eens meegemaakt. Het liep niet lekker omdat de omstandigheden onverwacht tegen zaten: slecht weer, autopech, een verkeerde boeking, een vervelende diarree, een lawaaierige of een overdreven toeristische buurt, te duur, te koud of te heet, een onverwachte vliegtuigstaking, of weet ik veel wat er allemaal roet in het eten kan gooien.

Maar zelfs als alle omstandigheden meevallen, is een vakantie doorbrengen die voor iedereen deugddoend is, hoe dan ook niet evident! Onze onbewuste verwachtingen kunnen immers zo sterk verschillen. Als we ons daarvan niet bewust zijn en onze verwachtingen niet uitspreken, en vooral als we geen weet hebben van elkaars verwachtingen en verlangens, ja, dan kunnen er zich heel wat irriterende en vervelende situaties voordoen. En plezierig is dat niet. Allesbehalve!

Daarom is het toch zo belangrijk ons bewust te worden van wat 'vakantie' voor elk van ons betekent. Ik noem maar wat op: is een deugdlopende vakantie voor mij: alles goed op voorhand plannen en regelen, dan zijn we gerust, of... 'we zien wel wat er komt'? / knusjes alleen met ons gezin, ver van alles, ergens in de duinen, of... graag veel volk om ons heen, midden op de dijk, en regelmatig vrienden over de vloer? / aan zee of in de bergen of gewoon thuis of in een bungalow in een vakantiedorp? / lekker luieren en niets doen, of... een stad, een vreemd land bezoeken, met sightseeing en het nodige museumbezoek? / vroeg opstaan of lang uitslapen? / sporten, fietsen, wandelen, zwemmen, of... lezen, muziek beluisteren / een dagje shoppen in de stad, of gewoon wat werken in de tuin? / eens niet moeten koken en zich laten bedienen, of... lekker kokerellen met de kinderen... Het is belangrijk ons 'bewust' te worden van wat elk van ons 'onbewust' droomt, hoopt, en verwacht van de vakantie. En dat uit te spreken tegen elkaar. En vooral elkaar daarin goed te beluisteren. Dan kunnen er goede afspraken gemaakt worden zodat ieders verlangen en droom een beetje aan bod komt. Maar vooral: dan kunnen we elkaar daarin ook begrijpen en aanvoelen en plezier doen. Elkaar een stukje eigen 'anders-dan-de-mijne' vakantie gunnen. En zien hoe de andere er deugd van heeft. En daarvan genieten. Dat maakt een vakantie juist voor iedereen deugdlopende!

Vakantie!

Hoe dan ook heeft elke echte en deugdlopende vakantie, onder welke vorm ook, veel te maken met op een andere dan onze gewone manier, omgaan met **ruimte** en **tijd**.

Voor de meesten van ons is de dagelijkse levensruimte soms vrij beperkt. Beperkt tot huis, straat, buurt, de weg naar en de plaats van het werk, de school, het dorp of de stad met haar gebouwen en diensten. Maar in de vakantietijd nodigt de wijde natuur ons uit om ruimer te kijken en te leven. En die ruimte ademt ons open: bomen en luchten en wolken en wind en aarde en water en weidse vergezichten met de geuren en de kleuren van het land of de zee. De natuur doet ons ademen, breekt onze innerlijke wereld open, doet ons weer verder kijken dan onze onmiddellijke dagelijkse beperkte horizon. In de natuur voelen en beleven we ook op een vernieuwde manier ons lichaam. We voelen zon en wind, er is tijd om te rusten, te zonnen, te sporten, te stappen en te zwemmen, te fietsen en te lopen, om ons lichaam 'gezonder' te voelen en te beleven.

En er is de tijd!

Vakantie is tijd *hebben* en dus tijd kunnen *maken* voor wat we willen en wensen en voor wat we echt belangrijk of plezierig vinden. Het woord zelf zegt het: 'Vacare': tijd hebben voor, 'vrij zijn van' wat in het gewone leven dagelijks onmiddellijk moet, en zo 'vrij zijn voor'.

Vrij voor wat?

Vrij om vroeg op te staan en om eens lekker uit te slapen. Vrij om de krant en de pistolets te halen voor de anderen wakker zijn en ze te verrassen met de geur van verse koffie en een ontbijt. Vrij om samen op stap te gaan, om eindelijk het boek of de boeken te lezen dat we al maanden geleden gekocht hebben, om bij iemand op bezoek te gaan, om in de tuin te werken, om te gaan shoppen, om met de kinderen te spelen, om kastelen te bouwen of te voetballen, om te puzzelen of te kaarten, om eens rustig bij elkaar te zitten 's avonds.

Tijd ook om eens langer te bidden, om stil te worden voor God, 's morgens vroeg in de prille stilte van de natuur, of 's avonds bij een rustige avondwandeling. Of om eens een psalm vast te nemen en er biddend stil bij te worden (bv. ps. 8, 139, 23...). Of om enkele dagen alleen of samen in een abdij door te brengen, in Orval of in West-Vleteren. Of om op een rustig moment eens terug te blikken op het voorbije jaar. Hoe is het eigenlijk gesteld met mijn liefhebbers? Hoe ben ik tegenover mijn vrouw/man, tegenover de kinderen, of tegenover...? Wat maakt me gelukkig? Waar loop ik aan mezelf en aan de anderen voorbij?

Tijd ook voor elkaar als man en vrouw, als ouders of grootouders tegenover de kinderen of kleinkinderen. Tijd om te luisteren. En te vertellen. Ongedwongen en spontaan. Er is tijd! Maar wel met bewuste en tedere aandacht voor de tekens van de anderen...

Vakantie! Tijd hebben! En dus tijd mogen en kunnen maken, samen, en soms even alleen, voor wat ons echt leven doet! Het kan! Het is je gegund.

Marc De la Marche s.j.

Vragen

- Wat is voor mij een 'deugdlopende vakantie'? Waarom? Geef zoveel mogelijk kleine voorbeelden.
- Waarvoor verlang en wil ik tijd maken in mijn vakantie?
- Spreek ik mijn verwachtingen en verlangens uit aan mijn man/vrouw, aan de grotere kinderen? Hoe doe ik / doen we / dat?
- Luister ik echt naar hun verwachtingen en verlangens?
- Spreken we af hoe we met elkaars verwachtingen en verlangens zullen proberen rekening te houden?

Splinternieuw aanbod voor de GCL-bijeenkomsten

fiches

Van de Franse GCL kreeg ik enkele jaren terug een reeks kant-en-klare fiches die me zeer bruikbaar leken voor onze GCL-bijeenkomsten. Met onze groep "Yes" hadden we op dat ogenblik geen zin meer in boeken, lukrake teksten of wat dan ook. De fiches kwamen als een geschenk uit de hemel. Ze behandelen immers thema's uit het dagelijkse leven, bieden evangelieteksten aan en bovendien nog een aantal vragen ter overweging om de bijeenkomst voor te bereiden.

Gedurende vier jaar zijn we reeds op stap met die fiches. Iedere bijeenkomst kiest iemand van de groep het thema. De keuze is ruim: vergeving, vreugde, relaties, dood, het Kruis, kunst, geld, rust, respect, levensstijl ... en ga zo maar door. Ook de grote feesten van het jaar komen aan bod: Nieuwjaar, Kerstmis, Pasen, of geloofstema's zoals: Maria, die ons op de weg voert/ Leven vanuit de Eucharistie/roeping/ gebed,...

Aangezien de fiches in het Frans waren, hebben we ze telkens vertaald. Bovendien, naargelang de inspiratie van het moment, voegden we er nog een tekst, verhaal of foto aan toe.

In de stuurgroep groeide het verlangen om die fiches klaar te maken voor 'uitgave'; dit betekent 'bewerken tot bruikbaar materiaal voor alle GCL-groepen'. Het is een mooi teamwork geworden dat dan ook een heel mooi resultaat kan voorleggen. Anne Rotsaert en ikzelf zorgden eerst voor een omzetting naar behoorlijk Nederlands van de Franse lange zinnen met

hun eigen spiritueel karakter waarin de Geestelijke Oefeningen doorklinken.

Vervolgens verhuisden de fiches naar Trees Lavens die ze allemaal een 'Vlaams accentje' gaf door een verhaal of/en foto toe te voegen. Vandaar ging het richting Walter Fabri s.j. die zijn redactionele vaardigheden aanwendde om de Nederlandse taal hier en daar bij te schaven en te toetsen aan het Frans.

De fiches zullen digitaal ter beschikking staan. Een berichtje naar Pieter-Paul Lembrechts s.j. zal volstaan om ze te ontvangen. We zetten ze niet online omdat die fiches bedoeld zijn voor groepen met begeleider of mensen met ervaring in de Geestelijke Oefeningen, dus niet voor om het even welke andere groep of beweging.

Bij wijze van voorbeeld krijgen jullie hieronder een voorsmaakje.

Veel deugddoende uitwisseling voor allen die met deze fiches een weg willen afleggen.

Ann Sieuw
Groep Yes en lid stuurgroep

Fiche 5 : Het geld en mijn geschiedenis (1)



Er was eens een klein landje waar de mensen erg ongelukkig waren. De meeste mensen wisten alleen niet dat ze ongelukkig waren, omdat ze het daar veel te druk voor hadden. Ze werkten erg veel om maar rond te kunnen komen. Toch was het geld dat ze verdienden vaak niet genoeg om alle rekeningen te kunnen betalen. Daarom maakten bijna alle mensen zich zorgen om geld. Ze konden soms zelfs geen eten meer kopen en hadden al helemaal geen geld over. De mensen werden snel boos en ook kregen ze vaak zomaar ruzie.

.... (lang verhaaltje)

(Achterzijde fiche: vertaling uit het Frans)

Het geld is een middel: een doeltreffend middel, een krachtig middel en ook een machtsmiddel. Mijn persoonlijk leven bepaalt mijn houding ten opzichte van het geld: tekortkomingen, kwetsuren, overvloed...Geld: een middel dat me blokkeert of me doet groeien op mijn weg in het spoor van Christus?

Het gebed: Joh 12,1-8 : zalving in Betanië: "... echte, heel dure nardusbalsem..."

De terugblik en uitwisseling

1. Hoe hebben mijn familie of anderen me gevormd in het omgaan met geld? Hoe heeft het me getekend en welke sporen laat het me na?
2. Hoe zijn mijn gevoelens daardoor getekend: in vreugde delen, verantwoordelijkheidsgevoel, autonomie, lijden om of angst voor geldgebrek, schuldgevoel...?
3. Welke plaats neemt geld vandaag in mijn dagelijks leven in (groeimiddel, hindernis...)? Waarvoor moet ik waakzaam zijn op mijn weg in het spoor van Christus?

WIEDER GCL-groep

Alles begon met de millenniumwissel. In juli 2000, in volle zomer, vertrokken we gepakt en gezakt, vanuit La Seu d'Urgell langs de bronnen van de Cardoner tot in de abdij van Montserrat. Deze pelgrimstocht, verdieping al stappende in de sporen van Ignatius en een alternatief van de Loyola-tocht, was bestemd voor 35-plussers en werd een onderneming vol onvergetelijke momenten...

De dagelijkse inleiding, geïnspireerd vanuit de geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius, gaf hierbij degelijke stof tot nadenken. Eens de 35 voorbij, wordt er met andere ogen naar het leven gekeken. Men kijkt achteruit, naar wat voorbij is en men houdt de blik gericht op de toekomst, dit alles in een gelovig perspectief.

Het was zo boeiend in de deelgroepen en erbuiten, dat er bij de terugkeer van Montserrat nood was om samen verder spiritueel op stap te blijven gaan. Dit enthousiasme was voor ons geen bevestiging maar het werd een engagement om ongeveer tweemaandelijks samen te komen.

Zo ontstond uit die tocht een GCL-groep met o.a. vijf stappers van ons huidig groepje: Wauthier de Mahieu, Wim en Josette, Cecile, Marc en Roos. De groep, die naderhand te groot werd om efficiënt te vergaderen, werd gesplitst en zo ontstond GCL-groep "Wieder" waarbij "Wieder" het West-Vlaams is voor "wij" en ook staat voor "wijder", de bereidheid het niet bij ons alleen te houden, maar verder te gaan naar de anderen. Met deze naamkeuze willen we enerzijds onze verbondenheid met elkaar uitdrukken maar tevens de openheid naar nieuwe leden, naar wat ons omringt en waarheen wij ons gezonden voelen als christenen.

Zo zijn, naast de stappers van het eerste uur, nog Ria, Mieke, Rita en Christiane bij de groep aangesloten. Alle leden van onze groep zijn op tocht geweest. Bij een aantal zit het stappen écht in het bloed. Anderen gaan liever per fiets maar welke fysieke inspanning het ook is, het is zeker spiritueel op weg gaan met de Heer. Ieder van ons is geëngageerd als vrijwilliger, sommigen zelfs in diverse organisaties.

Een zestal keren per jaar komen we samen, waarbij afwisselend iemand anders de taak van gastvrouw op zich neemt. Bij de verwelkoming wordt bij een kopje koffie met een stukje taart, geluisterd naar elkaars lief en leed. Zo delen wij elkaars vreugden maar ook elkaars zorgen, bekommernissen en pijn...

Daarna komt de tijd van bezinning en zich openstellen voor God tijdens de eucharistieviering.

Als Wauthier het Woord van Jezus heeft voorgelezen en ons enkele gedachten of een kerngedachte in verband met de tekst heeft meegegeven, volgt een periode van stilte. We reflecteren over de voorgelezen teksten, trachten in de geest van de heilige Ignatius de wil van de Heer te kennen in onze zoektocht en de boodschap van Jezus zo concreet mogelijk in te bouwen in ons eigen leven. In het luisteren naar Gods woord, in het stukje evangelie dat we samen doornemen en in het delen van elkaars zoektocht met ups en downs, mogen we iets van Gods liefde ervaren. Die kans tot delen met elkaar en te ervaren hoe ieder, elk op zijn eigen, persoonlijke wijze Jezus' boodschap probeert te beleven in zijn dagelijks leven, is erg verrijkend. Het werkt stimulerend, verbreedt en verruimt onze horizon, geeft ons nieuwe impulsen en nieuwe levenskracht.

De avond wordt afgesloten met een broodmaaltijd, aangeboden door de gastvrouw/heer.

Doorheen de twaalf voorbije jaren samen op tocht, deelden we heel wat lief en leed, geloof, hoop, steun en vriendschap bij elkaar en bij de Heer. Als christenen willen wij proberen in Jezus' voetstappen te leven door ons open te stellen voor God en door te proberen tot persoonlijk en innerlijk geloof te komen. Wij worden gedragen door God en door de geloofsgemeenschap waarvan we deel uitmaken en GCL is voor ons zo'n concrete "geloofsgemeenschap". Het samenkomen rond het woord van Jezus, rond de inhoud van zijn boodschap, de uitwisseling met elkaar, het samen bidden, eucharistie vieren en maaltijd houden, zijn voor ons sterke momenten, die ons op weg helpen...

Onze vriendschap onder elkaar is goud waard. Zelden is er iemand afwezig en wij kijken altijd uit naar een volgend weerzien. Ons samenkomen bewijst dat wij op zoek zijn naar de lichtpunten in ons leven, naar momenten waarop we samen horen, voelen en als 't kan ook uitspreken welke prioriteiten onze geloofsgroei kunnen beïnvloeden.

Ons leven is een boeiende tocht en als we samen op weg gaan, zijn de lasten lichter, zien we vaak bredere perspectieven en is er de hoop en de vreugde Hem te ontdekken op ons pad.

De "Wieder" GCL-ers



GCL-Vlaanderen

www.gclvlaanderen.be

GCL-berichten is de nieuwsbrief van de Gemeenschap van Christelijk Leven in Vlaanderen

Voorzitter: Ivo Raskin – Warotstraat 19A - 3020 Herent – 016/68 01 51 – info@gclvlaanderen.be

Nationaal kerkelijk assistent: Pieter-Paul Lembrechts s.j. – Drongenplein 26 – 9031 Drongen – 09/216.64.27 – pp.lembrechts@oudeabdij.be

Redactie GCL-berichten: Renate Cauwels, Pieter-Paul Lembrechts s.j., Ann Sieuw, Cecilia Vanneste (gcl-berichten@telenet.be)

Vormgeving: Pascal Veeckman

GCL-berichten is gratis voor GCL-leden, niet-GCL-leden betalen €6 (Nederland €7,50).

GCL-rekeningnummer: 446-6611671-97 (Nederland: IBAN-nummer: BE54 4466 6116 7197 - BIC: KREDBEBB)

GCL-berichten

maand: juni

jaar: 2013

nr: 20



ONS EMBLEEM

Het embleem van GCL-Vlaanderen, dat ook op deze nieuwsbrief staat, werd ontworpen door de Franse GCL voor haar nationaal congres van 1991. Op het wereldcongres van Hong Kong in 1994 kregen wij de toestemming om het over te nemen als embleem van GCL-Vlaanderen. Een woord uitleg bij de rijke symboliek ervan.

De cirkel verwijst naar het visioen dat Ignatius had van Christus (zie Verhaal van de pelgrim, 29). De spiritualiteit van Ignatius heeft Christus als middelpunt, en ook de GCL-spiritualiteit "vindt haar middelpunt in Christus en in de deelneming aan het paasmysterie" (*Algemene Beginselen*, 5).

De figuurtjes stellen de gemeenschap voor: pelgrims die op weg zijn naar God samen met Christus en door Hem verlicht. De stok van de pelgrim herinnert ons eraan dat we voortdurend onderweg zijn en verwijst ook naar Psalm 23,4: "Uw stok en uw staf geven mij moed en vertrouwen." Ze zijn met zijn drieën, zoals de drie op de weg naar Emmaüs. Wanneer wij met elkaar onderweg zijn, voegt de Heer zelf zich bij ons en mengt zich in ons gesprek.

Twee lijnen tekenen de horizon af, de wereld, het terrein van onze GCL-zending, dat "geen grenzen kent: het omvat zowel de kerk als de wereld, om het evangelie van heil te brengen aan alle mensen" (*Algemene Beginselen*, 8).

Spiritualiteit – gemeenschap – zending: de drie pijlers van de GCL. Alle drie zijn in dit logo terug te vinden.

FLYER

Bij dit nummer van GCL-Berichten vind je de nieuwe flyer die de stuurgroep heeft laten ontwerpen. Het embleem en de pelgrims nemen ook daar een opvallende plaats in.

In de zomer starten drie groepen waarin mensen gedurende een jaar met de basisbeginselen van de GCL kunnen kennismaken. Daarna beslissen ze of ze al of niet tot de GCL willen toetreden. Er zijn nog plaatsen vrij. Geef dus je flyer aan iemand uit je omgeving die de GCL zou willen leren kennen! Meer flyers kun je verkrijgen bij ...

Pieter-Paul Lembrecht s.j.



Laat mij
mijn leven eenvoudig maken
en recht als een rieten fluit,
die Gij kunt vullen
met muziek.

R. Tagore, Wijzangen, VII.

Een nieuw initiatief: de onthaalgroep

Wanneer tot nu toe nieuwe geïnteresseerden in GCL zich aandienen, werden steeds vrije plaatsen gezocht in bestaande groepen. Dit was niet evident en vaak moesten enthousiaste mensen een jaar of meer wachten op antwoord. Deze situatie was niet goed voor de kwalitatieve en kwantitatieve groei van onze GCL in Vlaanderen. Intussen vonden mensen vaak een andere stek. Bovendien is het niet eenvoudig om bij een bestaande groep 'aansluiting' te vinden.

In Frankrijk bestaat het fenomeen 'parcours d'accueil'. Intussen heeft de GCL in Wallonië hier ook al ervaring mee. En wij springen nu ook mee op die interessante boot.

Een onthaalgroep – het woord zegt het zelf – verwelkomt mensen. Nieuwe GCL'ers krijgen een jaar als het ware opleiding. Ze leren alle facetten van GCL kennen en kunnen na dat jaar beslissen of ze verder willen gaan, hetzij met een aantal mensen van de onthaalgroep zelf, hetzij in een bestaande groep, afhankelijk van de mogelijkheden die zich aandienen.

Die onthaalgroepen worden begeleid door een groepsbegeleider en een groepsverantwoordelijke. Voorlopig is deze laatste iemand van de stuurgroep. Na een jaar zal een evaluatie volgen van het doorlopen traject dat we op Vlaamse wijze aangepast hebben. In het programma zijn onder andere volgende onderwerpen voorzien: mijn geschiedenis met God, het levensgebed, de contemplatieve dialoog, GCL als gemeenschap, onderscheiding, ... We voorzien hiervoor negen bijeenkomsten.

De eerste onthaalgroep gaat in juni in Gent van start met negen (vooral jonge) geïnteresseerden. Ook in Brussel start in juni een groep van 3 jonge gezinnen. Voor Antwerpen wachten we nog even op een paar geïnteresseerden om een clubje van zes te hebben.

We hopen dat dit initiatief via mond aan mond of andere reclame ook een weg mag openen voor mensen die niet echt kerkelijk zijn maar zich wel christen willen noemen en een plaats zoeken om hun geloof te verdiepen. Hiermee proberen we mee vorm te geven aan de vraag naar zingeving en spiritualiteit in onze maatschappij. Ken je mensen, dan mag je die aanspreken en doorverwijzen naar iemand van de stuurgroep.

Ann Sieuw
Groep "Yes" en lid van de stuurgroep.

Vacature

Vlaamse jezuïeten zoeken boekhoudkundig en financieel medewerker (m/v),

Meer info op www.jezuïeten.org/nl/nieuw/vacature-boekhoudkundig-en-financieel-medewerker-my

Lidgeld werkjaar 2013-2014

Het huidig werkjaar loopt ten einde en het is weer tijd om jullie een kleine bijdrage te vragen als GCL-lid (Betaling op IBAN: BE54 4466 6116 7197 – BIC: KREDBEBB)

- €25 per persoon voor gewone GCL-leden
- €6 voor niet-GCL-leden die enkel de GCL-berichten willen ontvangen (België)
- €7,5 voor niet-GCL-leden die enkel de GCL-berichten willen ontvangen (Nederland)

Daarnaast herhalen we onze oproep om in de mate van het mogelijke **iets extra's** te storten als teken van solidariteit met de minder welvarende GCL-gemeenschappen. Vorig jaar noemden we dit 'het kopje koffie'. We mochten in totaal €450 ontvangen, waarvoor dank. Die blijken van vrijgevigheid tonen dat GCL jullie nauw aan het hart ligt.

Dit jaar benoemen we het graag als '**een kopje Arabische koffie**', want het wordt bestemd als steun aan de GCL-leden van de armere landen om het hen mogelijk te maken deel te nemen aan het wereldcongres in Libanon.

Luc Buffel
*penningmeester van GCL Vlaanderen
lid van groep 'Nescio'*

'Alsof ik weer verliefd ben'

Interview Van Ivo Raskin door Tertio (Hilde Inghels)

Industrieel en burgerlijk ingenieur Ivo Raskin liet een veel-eisende job staan. Hij vroeg zich af waar hij naartoe wou met zijn leven en ging in 1997 op een door jezuïeten georganiseerde pelgrimstocht in het noorden van Spanje. Ondertussen is hij al veertien jaar lid van de Gemeenschap van Christelijk Leven (GCL) en sinds drie jaar voorzitter van GCL-Vlaanderen

Hilde Ingels | "Of ik nu in de harde of de zachte sector werk, dat is niet het belangrijkste. In elke sector kun je mensen écht ontmoeten en dat probeer ik te doen, ook in mijn job met een verantwoordelijkheid voor zestig mensen wereldwijd. Vanuit de inspiratie van het Ignatiaanse leiderschap staat respect voor mensen voor mij centraal. Ik appelleer hen om het beste van zichzelf te geven.

Lees het ganse artikel op onze GCL-website:

www.gclvlaanderen.be/pages/ivo.html