



GCL - BERICHTEN

Beste vrienden,

Onlangs vroegen me enkele mensen 'Wat doet GCL voor het jaar van de barmhartigheid dat door de paus is afgekondigd?' Als ik de tekst van de Paus (misericordiae vultus) hierover lees en die link met GCL, zie ik volgende uitnodigingen.

Laat ons het ware gelaat van God zoeken, niet de met de vinger wijzende God die spontaan geassocieerd wordt met leeglopende kerken. Maar wel iemand die Zijn almacht net toont doorheen barmhartigheid en vol vreugde is, vooral wanneer Hij vergeeft. Denk bijv. aan de parabel van de verloren zoon uit Lucas 15. Om dit beeld te verinnerlijken, moeten we de waarde van de stilte terugvinden en het Woord dat tot ons gericht wordt overdenken, zodat Gods houding ook inspiratie wordt voor onze levensstijl. Onze gemeenschappen worden zo oases van terugkeren tot God en blij zijn om elkaar. Het delen van elkaars verhaal hierover zal onze persoonlijke zoektocht inspireren en verdiepen.

We worden ook opgeroepen om naar de grenzen te gaan van onze moderne en rijke wereld, onze ogen te openen voor de onverschilligheid en werken te doen van lichamelijke en geestelijke barmhartigheid, naar de armen, de zieken, de mensen die bedroefd zijn, die twifelen of moedeloos zijn. We kunnen individueel of als groep een domein kiezen.

Kortom, mag dit jaar er één zijn van sterkere verbinding met onze Vader, met elkaar en met de mensen op onze weg, naar Jezus' beeld.

Ivo Raskin,
Voorzitter GCL-Vlaanderen

Laudato si'

Paus Franciscus over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Het afgelopen jaar is de derde encycliek van paus Franciscus verschenen, over de ecologische crisis en de zorg voor onze aarde. De titel *Laudato Si'* komt van het Zonnelied van de heilige Franciscus van Assisi en betekent: Geprezen zijt Gij! Het is opvallend dat paus Franciscus zich met deze lange brief richt tot elke mens die deze planeet bewoont en dus niet alleen tot gelovigen. Hij wil met iedereen in dialoog treden over ons gemeenschappelijk huis.

De paus is heel concreet over wat er allemaal aan de hand is met ons huis. In het eerste hoofdstuk van de encycliek benoemt hij een aantal bekende ecologische problemen, zoals de wegwerpcultuur, de klimaatverandering, watertekorten die met name de armen treffen, de teloorgang van de biodiversiteit, etc. Nieuw is de manier waarop hij hierover spreekt. Zo benadrukt hij dat alle schepselen met elkaar verbonden zijn en dat ze daarom moeten worden gekoesterd met liefde en respect. Als levende wezens hebben wij elkaar nodig.

De ecologische crisis is daarbij deels het gevolg van een grote verscheidenheid aan meningen. Sommigen, zo stelt de paus, blijven met alle geweld de mythe steunen van de vooruitgang. Zij beweren dat de ecologische problemen zich zullen oplossen door nieuwe technische toepassingen, zonder enige ethische overweging of fundamentele verandering. Anderen beweren juist dat de mens enkel maar een bedreiging voor de aarde kan zijn en willen daarom de menselijke aanwezigheid op de planeet terugdringen. De paus wil niet in één van deze extremen vervallen, maar in dialoog zoeken naar mogelijke toekomstige scenario's. Hij zegt erbij dat de Kerk op vele concrete vragen geen definitieve opvatting hoeft te geven, maar dat het past om te luisteren en het eerlijke debat tussen wetenschappers aan te moedigen, met respect voor de verscheidenheid aan opinies. Ik denk dat dit evenzeer voor het gesprek binnen GCL geldt, waar het ook niet zou moeten gaan over wie er gelijk heeft, maar waarbij het naar elkaar luisteren en het samen zoeken naar de juiste keuzes hoog in het vaandel staan.

Natuurlijk belicht paus Franciscus de ecologische crisis ook vanuit gelovig perspectief. Hij doet dat vanuit de overtuiging dat Gods liefde de oerkracht is in alle geschapen dingen. Een spiritualiteit die de almachtige God en schepper vergeet, is dan ook niet aanvaardbaar. Wanneer de mens zichzelf op de eerste plaats wil zetten, dan zal dat er altijd toe leiden dat mensen blijven proberen om hun eigen wetten en belangen op te dringen aan anderen.

Daar tegenover betoogt hij dat het milieu juist een collectief goed is, erfgoed van heel de mensheid en de verantwoordelijkheid van iedereen. De heilige Johannes Paulus II zei al dat privébezit ondergeschikt is aan de universele

bestemming van goederen en dat er bijgevolg een universeel recht is op het gebruik ervan. Dit is het basisprincipe van de ethische en sociale orde. De Kerk verdedigt het recht op privé-eigendom, maar zij leert even sterk ook dat op elk privébezit een sociale hypotheek rust, opdat de goederen zouden dienen voor de algemene bestemming die God ervoor voorzien heeft.

Integrale ecologie

Een interessant begrip dat paus Franciscus bespreekt in zijn encycliek is 'integrale ecologie'. Dit begrip is gebaseerd op twee uitgangspunten. Ten eerste dat alles met alles samenhangt. De natuur kan niet worden bekeken als iets dat los staat van onszelf. Zo is het zorgwekkend dat sommige ecologische bewegingen soms de integriteit van het milieu verdedigen, terwijl ze voor menselijk leven niet altijd dezelfde principes hanteren, bijvoorbeeld ten aanzien van onderzoek met levende menselijke embryo's. Het tweede uitgangspunt is dat elk organisme, als schepsel van God, goed en bewonderenswaardig is in zichzelf. Hetzelfde geldt voor een harmonieus samenzijn van organismen in een bepaald gebied en functionerend als een systeem.

Menselijke ecologie is onafscheidelijk van de notie van het algemeen welzijn. Dit is het geheel van voorwaarden van sociaal leven, die zowel groepen als individuen in staat stellen, hun eigen vervolmaking vollediger en gemakkelijker te verwezenlijken. Algemeen welzijn veronderstelt respect voor de menselijke persoon op zich, met zijn fundamentele en onvervreemdbare rechten bestemd voor zijn integrale ontwikkeling. Dit principe van het algemeen welzijn wordt, logisch en onvermijdelijk, een oproep tot solidariteit en een voorkeursoptie voor de armen. Als GCL'ers kunnen we deze voorkeursoptie herkennen uit onze Algemene Beginselen, nr. 4.

Daarnaast sluit het begrip algemeen welzijn ook de toekomstige generaties in. Onze leefomgeving, die we zelf ontvangen hebben, moeten we doorgeven aan de volgende generatie. De snelheid van consumptie, afvalproductie en veranderingen in het milieu heeft de capaciteit van onze planeet zozeer opgerekt, dat onze huidige, niet duurzame levensstijl alleen maar kan leiden tot catastrofes, die zich reeds op diverse plekken in de wereld voordoen. De effecten van de huidige onevenwichtigheid kunnen alleen worden beperkt door onze besliste actie, hier en nu.

Oriëntatie- en actiepunten

In de laatste twee hoofdstukken wordt paus Franciscus concreter in het noemen van enkele oriëntatie- en actiepunten. Naast de al genoemde noodzakelijke dialoog over het milieu in de internationale gemeenschap noemt hij de overdracht van kennis, financiële middelen en technologie naar arme landen. De wederzijdse afhankelijkheid van landen verplicht ons om naar de wereld te kijken als één wereld, één gemeenschappelijk project. Een wereldwijde consensus is nodig, bv. op het terrein van landbouw, energie en drinkwatergebruik. Daarnaast zijn internationale regulering en handhaving van de gemaakte afspraken nodig. Politici zouden minder geneigd moeten zijn op de korte termijn te denken. De paus moedigt tevens lokale samenwerkingsverbanden aan voor bijvoorbeeld schone energievoorziening. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de 120 zonnepanelen die op het dak van de H. Petrus Canisiuskerk (in Nijmegen, Nederland) zijn aangelegd. En hij pleit voor een dialoog tussen de godsdiensten en de wetenschap. Het feit dat ethische principes in een religieuze taal worden verwoord, betekent niet dat ze geen waarde hebben in het publieke debat. Aan de andere kant dienen gelovigen zich uitgedaagd te voelen om daadwerkelijk te leven op een manier die overeenstemt met hun geloof en om intensief te putten uit hun eigen overtuigingen over liefde, gerechtigheid en vrede.

Ecologische opvoeding en spiritualiteit zijn daarbij van groot belang. De paus brengt het Handvest van de aarde, dat in het jaar 2000 werd opgesteld, in herinnering: 'Laten mensen zich onze tijd herinneren als een ontwaken van nieuw eerbied voor leven, het vaste voornemen om duurzaamheid te bereiken, het bespoedigen van de strijd om rechtvaardigheid en vrede en een vreugdevolle viering van het leven.'

Ward Biemans,
Kerkelijk Assistent GCL-Vlaanderen en GCL-Nederland

Ter bezinning

Paus Franciscus noemt een aantal houdingen die horen bij een ecologische bekering:

- Dankbaarheid
- Bewustzijn van verbondenheid met de overige schepselen
- Creativiteit en enthousiasme
- Een gezonde nederigheid
- Innerlijke vrede (Laudato Si', nrs. 220-225).

In hoeverre herken ik mij in deze houdingen, of heb ik er juist nood aan?
Wil ik hierover het gesprek aangaan binnen mijn GCL-groep?





Vluchtelingencrisis? (*)

Een vreemdeling zult gij niet onderdrukken, noch hem benauwen, want gij zijt zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Exodus 22:21

In binnen- en buitenland wordt in politieke debatten nogal eens de opvatting naar voren gebracht, dat de westerse beschaving superieur zou zijn aan andere beschavingen. De oorsprong van dit unieke karakter van de westerse beschaving wordt dan gewoonlijk gezocht in de joods-christelijke traditie ('Jeruzalem en Rome'), al dan niet aangevuld met een vleugje klassiek erfgoed ('Athene'). Met name door haar hoogstaande ethiek zou de joods-christelijke traditie zich onderscheiden van andere tradities en beschavingen.

In de boeken die in het christendom worden aangeduid als het Oude Testament wordt de ethiek van deze traditie in samengebalde vorm verwoord in de tien geboden. In de hedendaagse interpretatie van de tien geboden die de Duitse theoloog Fulbert Steffensky geeft in zijn prachtige boekje *Die zehn Gebote. Anweisungen für das Land der Freiheit* (2003), is onder meer zijn analyse van het zesde gebod, Eert uw vader en uw moeder, bijzonder leerzaam. Anders dan in het verleden niet zelden werd beweerd door Bijbelvaste opvoeders, moet dit gebod niet worden begrepen als een aansporing aan kinderen, hun ouders onvoorwaardelijk te gehoorzamen. Het is daarentegen een oproep tot solidariteit: een oproep te zorgen voor diegenen die dit door hun gevorderde leeftijd zelf niet meer kunnen en, bij uitbreiding, voor alle zwakkeren in de samenleving. Het gebod wortelt in de ervaring van het Joodse volk dat door de woestijn trok, onder omstandigheden waarin de zwakkeren daadwerkelijk niet in staat waren voor zichzelf te zorgen. Maar door de in algemene bewoordingen gestelde formulering maakt het ook buiten deze context van ontstaan aanspraak op geldigheid.

In het Nieuwe Testament wordt deze oproep niet alleen herhaald, maar zelfs geradicaliseerd. De parabel van de Barmhartige Samaritaan behelst immers een oproep te zorgen, niet alleen voor de zwakkeren in eigen kring, maar voor iedereen die in nood verkeert, ongeacht etnische afkomst of religie.

Dat bijna tweeduizend jaar bijna vanzelfsprekend gehoor werd gegeven aan deze oproep, ook wanneer hij sinds de Verlichting veelal, zelfs overwegend, in 'seculiere' termen wordt verwoord in politieke ideologieën, mag wellicht kenmerkend worden genoemd voor de westerse beschaving. Dat juist deze vanzelfsprekendheid tegenwoordig is verdwenen is evenzeer kenmerkend - voor de toestand waarin de westerse beschaving vandaag de dag verkeert. Al wordt veelvuldig lippen dienst bewezen aan de joods-christelijke traditie, wat zij - al dan niet in haar gesecculariseerde verschijningsvorm - inhoudt lijkt men tegenwoordig niet meer te weten, dan wel niet meer te willen weten. Dit is de echte crisis van vandaag. Europa kent geen 'vluchtelingencrisis', Europa kent een diepe, diepe morele crisis, en in samenhang daarmee een identiteitscrisis. Slechts een enkele politieke leider - Angela Merkel met haar '*Wir schaffen das*' - geeft er blijk van nog te beseffen wat de westerse beschaving echt inhoudt, voor welke waarden Europa als bakermat van deze westerse beschaving als vanzelfsprekend zou moeten staan, en welk beleid daaruit al even vanzelfsprekend voortvloeit. Het is een betreurenswaardige paradox dat Merkel juist van degenen die de uitdrukking 'joods-christelijke traditie' te pas en vooral te onpas in de mond nemen, kritiek krijgt vanwege haar uitspraak en optreden. Het zou daarom een passend gebaar zijn, haar juist voor haar houding in dezen, na 2008, ten tweede male - en dat zou een unicum zijn - de Karelsprijs toe te kennen, omdat zij er juist nu blijk van geeft te staan voor de Europese identiteit, voor de westerse waarden, en voor wat de westerse beschaving inhoudt.

Nee, een vluchtelingencrisis is er niet; Europa kampt met een veel en veel ernstiger probleem...

Postscriptum:

Wat betekenen tegen deze achtergrond de misdrijven, tijdens de Nieuwjaarsnacht gepleegd in Keulen en andere plaatsen? Niets! Mensen die een misdrijf plegen moeten zonder aanzien des persoons worden berecht volgens het Wetboek van Strafrecht. Maar deze misdrijven moeten vooral niet worden opgevat als vrijbrief om na te laten waartoe de westerse beschaving oproept: helpen wie in nood verkeert, eveneens zonder aanzien des persoons.

Herman Simissen, Hoofdredacteur van Streven.

(*) Dit artikel verscheen in **Streven** maart 2016, onder de rubriek "Drift".

We kregen de toelating het over te nemen in deze GCL-berichten.

Streven is net als GCL lid van **IgnAN**, Ignatiaans Apostolisch Netwerk.

Hebt u al een abonnement op Streven? (www.streventijdschrift.be).

Een instapabonnement maart-december (9 nummers voor € 59,00) is mogelijk.

Het redactiesecretariaat van het tijdschrift Streven is verhuisd:

Nieuw telefoonnummer: (00 32) (0) 3 201 60 80 Nieuw e-mailadres: streventijdschrift@gmail.com.





COMUNIDADE DE VIDA CRISTÃ EM PORTUGAL GCL-Portugal

In Portugal zijn er ongeveer 1200 leden die over zes "regio's" zijn verspreid. De grootste regio is "GCL-Sul", waar ook de Portugese hoofdstad (Lissabon) toe behoort. 50% van de Portugese GCL-leden behoort tot deze regio.

De jezuïeten die bij GCL betrokken zijn engageren zich meestal als geestelijke begeleider of organiseren vormingsactiviteiten. In de kleinere regio's gaat het om twee tot vijf jezuïeten en in de grotere regio's (Porto en Sul) zeven tot acht.

De zes regio's van GCL-Portugal, van Noord naar Zuid zijn Braga, Porto (de tweede grootste stad), Beira Litoral (vier steden), Beira Interior (twee steden), Sul (Lissabon en buitenwijken) en Além-Tejo. Elke regio wordt door een regionaal team beheerd dat om de vier maanden met de nationale teams samenkomt. Er bestaat ook een vormingsteam dat verantwoordelijk is voor alle aspecten die met vorming te maken hebben (vorming van begeleiders, vorming van groepsverantwoordelijken, GCL handboeken en documenten, enz.).

Op lokaal niveau komen de groepen om de twee weken of om de maand samen, dit hangt van hun eigen voorkeur af. Er zijn regionale activiteiten die de regionale teams voorbereiden en die nogal verschillen van regio tot regio. Het kan gaan om bijeenkomsten voor het begin of het einde van het jaar, workshops, ontmoetingen van groepsverantwoordelijken, vormingsactiviteiten, pelgrimstochten, enz. (dit hangt allemaal af van de lokale realiteit). Daarnaast zijn er nationale activiteiten, zoals de GCL-Werelddag, de vergadering van de regionale teams (om de vier maanden), de nationale Portugese vergadering (om de drie jaar), en vormingen. Deze vormingen worden periodiek gegeven. De vorming voor groepsverantwoordelijken bestaat uit twee weekends, de vorming voor begeleiders duurt twee jaar. Deze vormingen zijn uitsluitend voor bepaalde leden bestemd.

Wat de vorming tot geestelijke begeleider betreft, bestaat er een vorming van twee jaar voor bepaalde GCL-leden die geestelijke begeleider kunnen worden. Tijdens het eerste jaar wordt de ignatiaanse spiritualiteit bestudeerd en het tweede jaar is bedoeld om meer te leren over de kenmerken van GCL: het charisma, de principes, de organisatie, de instrumenten, geestelijke feedback naar anderen toe, enz..

Regionale en nationale bijeenkomsten duren normaalgezien een dag. Op die dag vieren we de eucharistie en eten we samen (deze maaltijd wordt ofwel door leden klaargemaakt of besteld). De dag bestaat dan uit vorming, vergaderingen, activiteiten voor het begin of het einde van het jaar, enz. Het onderwerp kan sterk variëren en kan gaan van geestelijke thema's (bijvoorbeeld een conferentie of een opleidingsprogramma) tot profane zaken (bijvoorbeeld hoe we ons organiseren, fundraising, de voorbereiding van de nationale vergadering) en gemeenschapsopbouw (bijvoorbeeld een toeristische uitstap als activiteit voor het einde van het jaar).

GCL-Portugal wordt gefinancierd door een bijdrage die GCL-leden betalen vanaf hun tweede jaar lidmaatschap. De leden betalen een bedrag dat afgestemd is op hun situatie: student, personen met een inkomen of werklozen. Soms worden er ook giften gedaan. Voor de meeste activiteiten betalen de leden bij hun inschrijving een klein bedrag. De opbrengst gaat naar internationale GCL-structuren (Wereld en Europa), nationale activiteiten (vormingen, vergaderingen, enz.) en regionale activiteiten.

De laatste jaren is er een grote toename van jongeren die er allemaal naar verlangen om in de ignatiaanse spiritualiteit geestelijk te groeien. Uit een recente bevraging is gebleken dat ongeveer de helft van de leden minder dan vier of vijf jaar lid was en dat de meesten jonger dan dertig waren. Dit zet ons aan tot het herdenken van onze structuren zodat we op een gepaste manier kunnen tegemoetkomen aan de spirituele noden van iedereen die bij ons terecht komt. We hebben, bijvoorbeeld, meer groepsverantwoordelijken en geestelijke begeleiders nodig, we moeten onze regionale structuren, de fundraising, enz. aanpassen.

Op dit moment heeft GCL-Portugal geen officiële gemeenschappelijke zending. Alleen individuele leden kunnen een zending hebben die ze met anderen kunnen delen. Sinds de recente migratiecrisis werken verschillende regionale structuren echter aan mogelijke oplossingen voor asielzoekers, en dit kan worden beschouwd als een gemeenschappelijke regionale zending.

Qua communicatie hebben we een Website (cvxp.org), Facebook (facebook.com/cvxpportugal) en om de vier maanden versturen we een elektronische nieuwsbrief.

Onze grootste prioriteit en bezorgdheid voor de toekomst heeft te maken met het feit dat we groeien in aantal. We hopen dat we op een duurzame manier kunnen blijven groeien. Onze tweede bezorgdheid is onze samenwerking met de Sociëteit van Jezus, we willen met haar blijven samenwerken en de banden die we al hebben, versterken. We willen de vele genade die we doorheen de jaren van de jezuïeten kregen, ook kunnen teruggeven.

João Gonçalo Frade, Eurolink
Vertaling: Nathalie Salazar, GCL-groep Ontmoeting



GCL-Vlaanderen

www.gclvlaanderen.be

GCL-berichten is de nieuwsbrief van de Gemeenschappen van Christelijk Leven in Vlaanderen

Voorzitter: Ivo Raskin - Warotstraat 19A - 3020 Herent - 016/68 01 51 - info@gclvlaanderen.be

Nationaal kerkelijk assistent: Ward Biemans SJ, Singel 448, 1017 AV Amsterdam, Nederland

Redactie GCL-berichten: Renate Cauwels, Ward Biemans SJ, Ann Sieuw, Cecilia Vanneste - gcl-berichten@telenet.be

Vormgeving: Ludwig Van Heucke SJ

GCL-berichten is gratis voor GCL-leden, niet-GCL-leden betalen €6 (Nederland €7,50)

GCL-rekeningnummer: IBAN: Be54 4466 6116 7197 - BIB: KREDBEBB



De GCL brondag

Zondag 24 april 2016
De Oude Abdij Drogenen
10u - 16.00u

Op zondag 24 april organiseert de Oude Abdij een brondag in samenwerking met GCL. Het thema is: *God in alles vinden*.

Het is voor GCL een genoegen om met de Oude Abdij te mogen samenwerken en op die manier krachten te bundelen. In het voorlopige programma is voorzien: een eucharistieviering, een kinderprogramma, een inleiding door pater Ben Frie SJ, een gezamenlijke middagmaaltijd en een film gemaakt door leerlingen van het St. Jozefcollege in Aalst. GCL zal een speciale taak krijgen bij het begeleiden van de uitwisselingsgroepjes naar GCL gewoontes: de drie rondes. Meer info volgt via e-mail en op www.gclvlaanderen.be.

UP TOGETHER

Hoe kunnen we een helpende hand zijn voor vluchtelingen?

Info-avonden door JRS over hun project *Up Together*
(zie bijgevoegde folder en www.gclvlaanderen.be)
telkens van 20 tot 22u:

- 2 mei Drogenen, Oude Abdij. Aanmelden via activiteiten@oudeabdij.be.
 - 21 maart Sint-Niklaas
 - 04 april Brussel
 - 21 april Brugge
- de exacte locaties worden later bekend
gemaakt op www.jrsbelgium.org

Welkom!

IgnAN-dag

Zoals jullie allicht wel weten bestaan er in de Nederlandse en Vlaamse provincies verschillende organisaties die Ignatiaans geïnspireerd zijn, zoals b.v. de colleges, het Dondeynehuis, UCSIA, de Oude Abdij, GCL, de Krijtberg, IgnAN vormt het netwerk dat deze mensen periodiek samen brengt om ervaringen te delen en synergiën te vinden. Het maakt ons dankbaar te zien dat we met verschillenden zijn om binnen één familie onze zending op diverse manieren vorm te geven. Begin dit jaar waren we opnieuw samen rond twee thema's: JRS en het Platform Amsterdam, twee organisaties met wie GCL al samenwerkt.

JRS (www.jrsbelgium.org) is gekend omwille van hun inzet voor vluchtelingen. We hebben momenteel samen een aanwezigheid op Sicilië lopen en onlangs is er op Bidden Onderweg (BO) een podcast verschenen i.s.m. GCL over deze thematiek. Deze keer sprak JRS ons over het traject van asielzoekers in België, beginnend bij hun aankomst, hun asielaanvraag, de beslissing om vervolgens de focus te leggen op de afgewezen mensen, zo'n 40%. Verschillenden onder hen kunnen niet terug naar hun land van herkomst, zelfs als ze dat zouden willen. Ze hebben geen rechten hier en belanden in de illegaliteit, waar ze kwetsbaar zijn voor uitbuiting. JRS heeft een project gestart (UP Together) om deze mensen die nergens welkom zijn te begeleiden. Het 'Platform' (platform-ignatiaanse-spiritualiteit.org) is gehuisvest in Amsterdam en biedt Ignatiaanse vorming aan. Sommigen van de producties zijn inmiddels erg bekend, zoals biddenonderweg.org of gewijderuimte.org. Insteek hierbij is om niet te wachten tot de mensen tot bij hen komen, maar daar aanwezig te zijn waar de mensen zijn, op de plaats en tijd die ze zelf bepalen. Een tweede luik omvat het aanbieden van de Geestelijke Oefeningen. Tot slot is men bezig met het uitwerken van nieuwe modules rond spiritualiteit en pedagogie die in overleg kunnen worden uitgewerkt tot een trainingspakket op maat voor organisaties. De samenwerking met GCL is er al en kan nog verder verdiept worden: GCL heeft nood aan vorming, GCL'ers worden uitgenodigd om de Geestelijke Oefeningen te doen. Naast het digitaal bezig zijn met geloof kan een deelname aan een uitwisselingsgroep een extra impuls geven en GCL'ers kunnen een engagement opnemen door bijv. begeleider te worden van de GO of door mee te werken aan de digitale producties.

Ivo Raskin,
Voorzitter GCL-Vlaanderen

Hoe multimedia kan aanzetten tot spiritualiteit, meditatie en gebed

Vormingssessie door Nikolaas Sintobin sj op zaterdag 23 april 2016, 14u-17u

(gevolgd door ontmoetingsmoment bij een glaasje)

Wie wil kan nadien aansluiten bij de eucharistieviering in de Sint-Jan-de-Doperkerk om 18.15

Plaats: Begijnhof 16, 3000 Leuven (het huis in het Begijnhof tegenover de Sint-Jan-de-Doperkerk)

Bijdrage: 5 Euro

GCL en de Universitaire Parochie van Leuven contacteren jou vanuit hun gemeenschappelijke bekommernis om jongeren en mensen die op zoek zijn naar een diepere zingeving in hun leven. De ervaring leert dat dit vraagt om korte initiatieven die in een goede sfeer op een laagdrempelige manier laten proeven van spiritualiteit / meditatie / gebed. Maar hoe doe je dat?

Vandaar dachten we dat het de moeite waard zou zijn om een vormingssessie te organiseren waarin iemand een stukje van zijn ervaring op dit gebied aan ons zou kunnen doorgeven. Hiermee kunnen wij dan in onze omgeving, binnen ons netwerk (studenten, school, parochie, bezinningscentrum, weekends, enz...) aan de slag gaan, in een vorm die verder te bepalen is door jullie en met mensen die op jullie weg komen. Daarnaast is het een mooie gelegenheid tot ontmoeting en uitwisseling van ervaringen.

Meer info: benedicte.bosmans@upar.kuleuven.be of 016/37.23.19. Inschrijven: ten laatste voor 15 april 2016



Geestelijke Oefeningen in de zomer

*Van dinsdag 12 tot donderdag 21 juli en van vrijdag 22 tot zondag 31 juli 2016 in de Oude Abdij.
Persoonlijk begeleide retraite met gemeenschappelijke dagorde van gebedsmomenten en maaltijden.
Met begeleiders van het team Geestelijke Oefeningen.
Meer info: www.oudeabdij.be en klik door op 'retraites'.*

De Oefeningen op straat

*Van zaterdag 6 (17u) tot zaterdag 13 augustus (14u) 2016
Misschien ben je al vertrouwd met de geestelijke oefeningen van Ignatius van Loyola in een rustig
bezienswaardig centrum, een beetje afgezonderd van het reilen en zeilen van het dagelijks leven.
Wil je het eens op een andere manier proberen? Midden in de wereld staan en je blik afstemmen op de
barmhartigheid van God. Je overnacht in de Oude Abdij; overdag ga je de straat op.
Met Wauthier de Mahieu s.j. en Marcel Rémon s.j.
Meer info: : www.oudeabdij.be en klik door op 'retraites'.*

Op de fiets met God

*Van woensdag 17 tot zondag 21 augustus 2016
Vijfdaagse vakantiebezinning op zoek naar God.
Met Bart van Emmerik s.j., Pieter Van Petegem en Anne Dupont.
Meer info: www.oudeabdij.be en klik door op 'retraites'.*

Het Europees GCL-project in Ragusa

Ik ben heel gelukkig jullie te mogen aankondigen dat het 'Ragusa project' dit jaar wordt verder gezet.

GCL-Italië startte vorig jaar in samenwerking met alle Europese Nationale Gemeenschappen, onder leiding van het Euroteam, en het Europees GCL-netwerk voor migratie, onder leiding van GCL- Spanje, een project op in Sicilië, meer bepaald Ragusa (Zuidwesten van Sicilië). In groepjes van een achttal mensen wordt onder begeleiding van een geestelijk begeleider een GCL-gemeenschap gevormd die actief een meerwaarde geeft aan de opvang van bootvluchtelingen.

Het project werd grondig gescreend. Zowel deelnemers als organisatoren en begeleiders evalueerden het project via een enquête. Globaal gezien mogen we spreken van een succes. De meeste doelstellingen werden bereikt. Maar er zijn toch een paar knelpunten waar nu moet aan gewerkt worden om het project volwaardig te maken en als een gesmeerde wagen te laten rijden. Zo is het inschrijvings- en communicatiesysteem een prioriteit. Ook de ondersteuning voor de geestelijk begeleider om tot een 'echte GCL-gemeenschap' te komen, is een must.

De financiën verliepen wonderbaarlijk goed. Italië alleen al was vanuit de leden goed voor een donatie van 12 000 euro. De bijdrage van de verschillende nationale gemeenschappen was 37 000 euro. Het project heeft uiteraard kosten. Er was gedurende zes maanden een Italiaanse coördinatrice, Laura Scaglia, die dat schitterende deed. Ze kreeg 900 euro per maand. Er werden ook twee auto's gehuurd, ook in de prijs van de vrijwilligers (10 euro per dag) was het eten niet inbegrepen. Een totaal budget van 40 000 euro was nodig om alles rond te krijgen. Er is dus nu een overschot om opnieuw te starten maar we hopen toch dat de financiering nu niet stil valt. Alles staat of valt met 'money', spijtig genoeg.

De opstart voor het nieuwe seizoen, van juni tot en met december, met een sluitingsperiode in de maand november wegens te weinig deelnemers, wordt later nog aangekondigd. Graag wil ik even reclame maken voor ALLE GCL-ers en vrienden. Het project is niet beperkt tot jongeren, alhoewel we daar in de vakantiemaanden op mikken, maar op iedereen die een uitdaging en een GCL-ervaring in internationale context wil, of het hart wil laten spreken.

Ann Siewu
Lid van het euroteam.

